

*Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij.
Psalm 63, 3 berijmd.*

In liefde hebben we afscheid genomen van

Guus Oudheusden

Amsterdam, 7 juni 1945

Dordrecht, 9 juni 2015

Annelies Oudheusden - Prinsen

Merijn & Gal
Indra-Tara

Wideke & Joris
Rens en Niels

Arkelstein 31
3328 BB Dordrecht

Guus is thuis waar wij deze dagen als gezin bij hem zijn.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op zaterdag 13 juni van 14.00 tot 16.00 uur in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 te Dordrecht.

De dankdienst voor het leven van Guus vindt plaats op maandag 15 juni om 13.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Aansluitend begeleiden wij Guus lopend, naar zijn laatste rustplaats op de Algemene begraafplaats, Zuidendijk 270 te Dubbeldam.

We willen bij het graf van Guus graag afscheid nemen met een enkele bloem naar keuze.

Het parkeren bij de Kerk kan alleen op de parkeerplaatsen. Bij de begraafplaats is er gelegenheid tot parkeren bij het sportpark aan de Schenkeldijk tegenover de begraafplaats.